

Jacke Sjödin



Jag - en mänsklig faktor

Jag har aldrig varit särskilt religiös av mig. Det har liksom aldrig riktigt känts som min kopp te. Men på senare tid har jag ändå börjat tro på en viss detalj från den religiösa sfären, nämligen handpåläggning! Fast då talar jag inte om den typen som Jesus utförde när han botade sjuka och så. Nej, i mitt fall är det snarast tvärtom. Vi kan kalla det för en inverterad handpåläggning:

Allt jag tar i går sönder!

Det är ett mycket märkligt och oförklarligt fenomen, och jag har haft den här gåvan ett bra tag nu. Jag har nästan hur många exempel som helst: När jag spolade lite vatten i vårt nya hus så sprack flera rör samtidigt och vi fick dubbla vattensador. Jag hann jobba med motorsågen i cirka två timmar innan jag råkade krossa den (närmast pulvrисera den) under en stor gren som jag varligt skulle flytta på. Härom veckan sabbade jag vredet på vår mikrovågsugn när jag mjukt skulle ställa in den på en minuts vältingvärmning. Jag behövde bara gå förbi tvättmaskinen så började den läcka som ett durkslag. När jag diskar glas krackelerar de i mina händer. Om jag börjar pilla lite med en dator så är det hård-diskkrasch inom ett par minuter. Jag går i det närmaste omkring som en skördetröska i hemmet,

och så fort jag passerar diverse maskiner så börjar de hosta och ryka och krackelera. Och det gäller inte bara maskiner... När jag tillgivet gav frun en liten kram härom sistens, så fick hon omedelbart känningar åt gallan.

Ett tips: Handhälsa inte på mig om ni träffar mig. För er egen skull!

Och i veckan var det dags igen. Efter en delicious makaroner-och-korv-supé så körde jag kärleksfullt och smeksamt igång diskmaskinen. Och efter ett par minuter börjar den rossla och osa och lukta vidbränd elektronik. Det var ingen mening att göra några upplivningsförsök. Vips hade ännu en maskin havererat under Sjödens silkesmjuka fingrar. Det blev till att hiva ut eländet i en snödriva, och så ännu en resa till shoppingcentrats högeffektiva pengakvarnar, och in med en ny maskin som jag ska försöka att inte röra förrän tidigast 2018.

Jag har försökt föreslå för frun att jag aldrig ska röra diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, dammsugare och dylika apparater, men det ställer hon inte upp på! Obegripligt! Tror hon att vi har hur mycket pengar som helst??? Efter allt jag har destruerat så gapar plånboken tom som ett leverpastejfat hos taxuppfödaren.

Jag tror att jag har ärvt det här beteendet efter min pappa. Han sabbade otaliga manicker med ett ganska så rejält klumpigt handhavande. Bland annat ryckte han sönder spolningen på muggen. Då åkte han iväg med den avbrutna spolmekanismen till sin favoritvws-firma och bad dem laga den. De sa att det nog var ganska svårt, varpå pappa försökte föreslå att de väl kunde löda eller svetsa ihop den eller något. Då tittar vws-killen på honom en stund och säger:

- Du kanske kan dikta ihop den?

Jacke Sjödin