

Jacke Sjödin



Sommaren okrönte kung

I skrivande stund är går juni 2010 in i evigheten för att ersättas av månaden juli. Industrisemestern finns väl i och för sej inte längre, men just i dagarna går stora delar av Sverige på sommarledighet. Så även jag. Just det här kåseriet till VästraNytt är faktiskt det sista jag gör innan en lång ledighet tar vid. Snart lägger jag denna text i min utgående e-brevlåda, klickar på SKICKA, och därefter stänger jag datom och går på semester. Jag har avslutat allt som ska avslutas. Jag har skickat alla texter. Jag har svarat på alla mejl. Jag har städat kontoret så att det ska vara välkomnande igen i mitten av augusti. Jag har rensat pappershögen ner till läge "nästan-rensad-kvar-är-bara-el-och-telefonerbjudanden-som-jag-kanske-ska-kolla-in-nån-gång". Jag är liksom underbart klar med ALLT just denna ljumma juninatt. Därför är det glada fingrar som studsar över tangentbordet.

Nu väntar en tillvaro där jag mest ska ägna mig åt att grilla flintastek och steka flinten. Och jag har bestämt mig för att göra EN enda sak i sommar: Skippa alla måsten.

Ni vet hur det kan vara just när semestern inträder. Det är då han kommer tassande runt stugknuten i sommarmatten - den okände mytologiske figuren Kung Borde.

Han letar rätt på alla sommarlediga fembarnspappor (samt en hel del andra), och när han hittat dej så lägger han sin svettiga hand på din axel och väser i ditt öra allt det du absolut BORDE göra nu när det stundar semestertider: Du borde laga fönstret i badrummet. Du borde passa på att en gång för alla ta dig an den där stora kartongen med osorterade fotografier i garderoben. Du borde storstäda bilen och kasta ut kilovis med kexsmulor, plastgubbar och gamla korvbröd. Du borde verkligen försöka löpträna minst en gång i veckan under sommarledigheten. Du borde ta med barnen till något riktigt roligt sommarnöje. Du borde bjuda in minst 70 olika människor på trevliga grillkvällar. Du borde måla om i hallen. Du borde röja förrådet. Du borde rensa ur garderoberna. Du borde åka iväg och hälsa på din moster i Askersund. Och så vidare, och så vidare.

Och inte sällan GÖR man ju också en hel del av dessa saker under sommarledigheterna, och det brukar få till följd att man efter semestern är ungefär i samma form som tomatplantan som man glömt på söderlägesbalkongen hela sommaren. Och detta när man ju egentligen ska vara utvilad och fylld av arbetsiver.

Därför ska jag mota Kung Borde

i dörren i år. Jag ska lugnt och stillsamt tala om för honom att jag inte är intresserad av det han har att erbjuda. Att han vackert får kila vidare till nästa dörr och se om han får napp där. Och när han börja köra med sina klassiska försäljarargument, spelande på mitt dåliga samvete, ska jag dra igen dörren mitt framför hans stora, fula näsa, för att därefter ha en lång, skön, härlig, ledig sommar.

Hoppas ni får detsamma!

Jacke Sjödin