

Mamma är 150 när dottern fyller 125

Nora-Tärnsjö baptistförsamling har precis passerat 125 år och kommer att högtidlighålla detta 18 och 19 september med jubileumsmöten med Anders Ruuth och Joachim Elsander.

Vi ska kanske innan vi kommer till jubileet backa tillbaka till början av historien och då får vi gå tillbaka ytterligare 25 år och vi skriver 1860 i årtalsrutan. En husar från Kårsta vid namn Wallberg besökte då trakten Huddunge/Enåker och talde om det bibliska dopet och han hade också en dopförrättning. Lokalbefolkningen var dock fientligt inställd till baptismen och han fick fly direkt efter att mötet var avslutat. Strax efter detta nämligen den 6 oktober 1860 bildades Enåkers baptistförsamling som under 30-talet bytte namn till Huddunge baptistförsamling. Vid bildandet tjänade en fabrikör Holmgren från Tennefors som ordförande och det var 6 personer som bildade församling. Holmgren var också tvungen att fly under natten då ortsbefolkningen inte såg församlingsbildandet med blida ögon.

Det finns få anteckningar från församlingens första tid men man kan se att verksamhetsfältet var stort. Orter som nämns är förutom Enåker och Huddunge också Västerlövsta, Vittinge, Norrby, Sala stad, Sala gruva och Sala socken samt Nora. Församlingen började redan tidigt med Söndagsskola och de nämns redan 1882 och ett par år senare omfattade den 103 barn och 10 lärare vilket betydde att halva församlingen på 20 medlemmar var engagerade i söndagsskoleverksamheten. Engagemanget



Gudstjänstbesökarna vid avslutningsgudstjänsten i Huddunge Betel

i den yttre missionen kom också tidigt in i församlingen och runt 1900 finns anteckningar att man stödde verksamheten.

Ett viktigt årtal i Huddunge baptistförsamlings historia är 1911 då man köpte en lokal i Norr-Åmyra. Den iordningställdes och första gudstjänsten hölls där den 21 februari 1912. Detta Betelkapell fungerade som församlingens gudstjänstlokal fram till dess att man gick samman med Nora-Tärnsjö baptistförsamling 1985. Det var då ”dags för dottern att ta hand om gamla mor”.



Dop i Betel i Tärnsjö

Dotterns födelse skedde den 10 juli 1885 då Nora baptistförsamling bildades hemma hos Anders och Anna Andersson i Segelbo. Med vid bildandet var baptistpredikanten Fredrik Lindberg från Österfärnebo. Församlingen bildades av 9 personer och föregicks av ett dop i Segelbobäcken.. Bildandet av församlingen hade då föregåtts av ett andligt uppvaknande i bygden då det redan på 1840-talet fanns en piga i Stalbo som hade ”predikosjuka”. Trakten besöktes också av Erik Jansson från Biskopskulla som profeterade och som också bildade en koloni i Bishop Hill i USA dit många Norabor utvandrade. Oscar Ahnfeldt var en annan som besökte trakten och som sjöng och spelade gitarr samt predikade och många greps av budskapet och kom till tro. De som kom till tro upprördes över att ogudaktiga och brottslingar tilläts delta i kyrkans nattvard. De började trots att det var straffbart att själva fira Herrens heliga nattvard utan biträde av präst.

Väckelsen hade kommit till bygden och många blev frälsta

fortsättning sid 8

fortsättning från sid 3

och vid baptistförsamlingens bildande var Nora Missionsförsamling så pass stor som cirka 300 medlemmar. Samlingarna i början av församlingen historia skedde i hemmen men redan 1889 stod Högsbo kapell klart för invigning. Verksamheten var i huvudsak i kapellet men man hade också gudstjänster i hemmen, skolhus och missionshus och det kan nämnas att man 1921 hade 10 olika mötesplatser. Så småningom kom man att ha två huvudplatser för verksamheten och det var kapellet i Högsbo och Betelkyrkan i Tärnsjö. Den senare invigdes 1926 som möteslokal. Församlingen kom att omfatta två grupper, en Högsbogrupp och en Tärnsjögrupp. Året 1932 är lite speciellt då man detta år fick en väckelse i Högsbo och kapellet var fullt av folk möte efter möte. Totalt döptes 26 personer i Högsbo detta år och tillsammans med 20 av medlemmarna i Nora baptistförsamling bildades Högsbo baptistförsamling i oktober 1932. Någon gång under 30-talet kom också tillägget Tärnsjö med i församlingsnamnet.



Sångare i Betel Tärnsjö vid en pastorsinstallation

Under åren 1932–1964 fanns det alltså två baptistförsamlingar i Nora socken och under vissa perioder hade man samarbete och under andra inte. Så småningom enades man om att ha gemensam pastor och detta ledde så småningom till att församlingarna gick samman, dock efter många år av samtal och bön. I Tärnsjö liksom i Huddunge så har församlingen haft många verksamhetsgrenar och det har funnits söndagsskola, juniorföreningar i olika omgångar. Det har också funnits en syförening. Ett missionsengagemang har också funnits i Betelförsamlingen som den numera kallas. När församlingen i Huddunge gick samman med Tärnsjö så var inte detta något lätt beslut utan det föregicks av många samtal och

bönestunder. Gunnar Andersson i Nordsjö ”Nordsjö-Gunnar” berättar att man likt Gideon lade ut en ulltuss. Man bad om att det skulle komma tre personer som inte tillhörde församlingen till gudstjänsten, men ingen kom. Vid nästa tillfälle bad man om två personer och vid ett tredje tillfälle bad man om en person men ingen kom. Men vid den sista gudstjänsten i Huddunge baptistförsamlings verksamhet kom två personer varav en bad om förbön för frälsning och den andra personer samma dag tog emot Herren som sin frälsare. Det blev trots allt en stor final för gamla mor.

Verksamheten har förändrats genom åren och det som från en början var fientligt mellan församlingarna har bytts till något bättre nämligen ett samarbete i många frågor. I Tärnsjö arbetar Nora församling sida vid sida med missionsförsamlingen och baptistförsamlingen i Nora Alliansen. På Kapellåsen är samarbetet intensivare och där har man sedan drygt 25 år samarbetat om tidningen som du just nu läser. Sedan snart 20 år har man ungdomsarbetet gemensamt och det drivs och caféverksamhet på helgen tillsammans. Sedan några år samarbetar baptistförsamlingen också med flera andra frikyrkoförsamlingar omkring Älvåsa.

Till jubileumshögtiden den 18 och 19 sept kommer Anders Ruuth och Joachim Elsander att medverka och vi nöjer oss med två predikanter och inte som man i Huddunge har noterat i ett protokoll 1880 att man kallat 6 predikanter till gudtjänstdagar och bara tre hade lovat att komma.. Man beslutade då att kalla en fjärde predikant då tre ansågs för lite.

Sven Erik Eriksson har forskat i gammalt material från församlingarna.

Tack till dem som skrivit tidigare jubileumsberättelser



Estraden i Betel Tärnsjö innan ombyggnationen 1975